



gemeente Goes

Goes toen 
Goes nu

12 september 2009

Wandelroute van de Werkgroep Open Monumentendag



Colofon

Het thema van Open Monumentendag 2009 is
'Op de kaart'

De Werkgroep Open Monumentendag heeft dit jaar gekozen voor een boekje met een stadswandeling met het motto **Goes toen - Goes nu.**

Aan de hand van 41 historische plaatjes met daarnaast het nieuwe beeld, kan de wandelaar de veranderingen beleven.

Het waardeoordeel is aan u.

De werkgroep wenst u een fijne stadswandeling.



Sint Jacob straat



Samenstelling: Rinus de Regt
Oude foto's: Gemeentearchief Goes
Nieuwe foto's: Rinus de Regt
Vormgeving: Jacqueline de Smidt



1. Grote Markt



De Grote Markt in 1905. In het midden van de foto bevindt zich een grote smeedijzeren lantaarn. Op de foto links is de huidige situatie te zien. De overeenkomst is dat de Markt nu weer autovrij is.





2. Grote Markt



De foto in het midden geeft de situatie weer uit 1904. We zien koffiehuis en logement Bellevue. Verschillende panden, zoals de klokgevel op nr. 34, Grand café Jersey, café De Post en het voormalige postkantoor zijn redelijk tot goed bewaard gebleven.





Marktdag in 1900 en in 2009.
Minder kramen dan nu maar de boeren die lange tijd het beeld op dinsdag hebben bepaald zijn al aanwezig om zaken te doen in en bij de Korenbeurs. Midden op de Markt zien we de muziektent.





De foto boven geeft de situatie weer uit 1904. De Lange Kerkstraat is ook in 1900 al een belangrijke winkelstraat in Goes. Door samentrekking van panden en nieuwbouw is de schaal van de bebouwing gewijzigd.





5. Lange Kerkstraat

In de Lange Kerkstraat hebben drie supermarkten gestaan. Op de oude foto zien we de supermarkten Albert Heijn en Simon de Wit.

Bij de restauratie van het stadhuis is het naastliggende pand afgebroken en ingericht als terras voor het nu aanwezige lunchcafé.





6. Lange Kerkstraat



De Lange Kerkstraat op een stille dag in de jaren zestig. De straat is dan nog niet ingericht als voetgangersgebied.

Op de hoek van de Lange Kerkstraat-Witte Paardenstraat bevindt zich juwelierszaak Fabery de Jonge, op de andere hoek de bakkerswinkel van Kloosterman. Het gebouw met het hoge dak is de voormalige Amsterdamse Bank.

7. Lange Kerkstraat





De kaart in het midden geeft de situatie van 1925 weer.

In het hoge gebouw links is nu de herenmodezaak Steutel gevestigd.

In de straat zijn in 1925 nog aardig wat woonhuizen aanwezig.



Een beeld uit 1961. Bij veel oudere Goesenaren zal deze foto herinneringen oproepen. Links onder meer drogisterij Van der Rest en de lunchroom van bakkerij Luteyn.

Op het eind de HEMA in het negentiende eeuwse pand, bekend als de winkel van Wilking. Het verschil met de huidige vorm is groot.

8. Lange Kerkstraat





9. Hoek Klokstraat - Kreukelmarkt

Fraai vorm gegeven woningen uit de achttiende eeuw sieren tot aan het begin van de vorige eeuw de hoek Klokstraat - Kreukelmarkt. Vóór het huis staat een mooie stoepaal.





De panoramafoto's geven een goed beeld van de schaalvergroting van de bebouwing die in het gebied heeft plaats gevonden. De oude foto is uit circa 1910 en geeft een beeld van een vleugel van het voormalige Schuttershof dat in 1886 tegen het eigenlijke gebouw is gebouwd.

Het Schuttershof is oorspronkelijk het hoofdkwartier van Schutterij De Edele Voetboog, die in 1798 wordt opgeheven. Het hele complex is in 1974 gesloopt om plaats te maken voor winkels.



10. Kreukelmarkt



11. Dam

Aan de Dam staat vanaf de jaren twintig op de plek waar nu het restaurant van warenhuis V&D is gebouwd een gymnastiekzaal in de bouwstijl van de Amsterdamse School. Daarnaast stond een schoolgebouw. Beide zijn in 1974 gesloopt.



De Dam is in de loop der jaren drastisch van gedaante veranderd. Op de oude foto wordt het beeld bepaald door deftige villa's, nu domineren banken en kantoorgebouwen. Op de oude foto zien we op de achtergrond het magazijn voor landbouwwerktuigen van firma Wed. J.C. Massee. In 1986 is het complex gesloopt en ingericht als parkeerterrein.

Op de voorgrond de Wilhelminabank geschonken in 1923 ter gelegenheid van het vijfentwintigjarige regeringsjubileum van koningin Wilhelmina. In de rugleuning een natuurstenen plaat met de tekst: 1898-1923 REGERINGSJUBILEUM KONINGIN WILHELMINA.



Het beeld van de stad is drastisch gewijzigd. Opvallend is dat de RoomsKatholieke kerk nog ontbreekt, die is in 1906 in gebruik genomen. Op de oude foto zien we links een woning met een wagenhuis die in de jaren zeventig van de vorige eeuw is afgebroken. Op deze plek is een nieuw winkelcomplex gebouwd. Rechts op de oude foto het magazijn voor landbouwwerktuigen van Firma Wed. J.C. Masee en Zoon.



13. Dam

Het is in 1986 gesloopt; alleen de oude smidse is bewaard gebleven en is nu restaurant. Bij de komst van de vestiging van V&D is er een parkeerterrein aangelegd.



Dit plaatje uit 1902, genomen vanaf de Stenen Brug, geeft zicht op de overwegend negentiende eeuwse bebouwing aan de Voorstad en Oostsingel. Veel van die bebouwing is in de vorige eeuw vernieuwd. Door de omvang van de beplanting is er in de zomer weinig zicht op de bebouwing.



GOES. — Singel.

Goes, 17.5.02

Jr.

14. Voorstad - Oostsingel



Aan het begin van de Ganzepoortstraat bestaat in 1900 al het café 'Het wapen van Zeeland', al is het een stuk kleiner dan nu. Het heeft nog steeds een horecabestemming. Op dit moment is er het Chinees Indisch restaurant Java Palace gevestigd.





16. Hoek Keizersdijk - Ganzepoortstraat

De hoek van de Keizersdijk met de Ganzepoortstraat heeft sinds 1905 een behoorlijke wijziging ondergaan. De bebouwing is evenals de overige bebouwing aan de Keizersdijk overwegend laag.

Op die plek is er in die tijd een klein bedrijf in de handel van zout en zeep.

In 1905 is er een nieuw kantoorgebouw voor in de plaats gekomen en in 1920 is het in gebruik genomen als garagebedrijf voor de firma S. van Strien. Thans is er een pannenkoekhuis in gevestigd.





De Ganzepoortstraat in de richting van de Lange Vorststraat in 1931, een karakteristiek hoekje van de stad. Doordat de bebouwing nog veel lager is, is de Grote Kerk duidelijker in het stadsbeeld aanwezig dan nu het geval is. Ook hier zien we dat woonhuizen in de winkelstraat staan.



17. Ganzepoortstraat



De Ganzepoortstraat gezien in de richting van de Stenenbrug circa 1930. De naam wordt voor het eerst gemeld in 1699 en is afgeleid van de Ganzepoort die op de huidige Stenenbrug stond.

Bouwkundig zijn er ten opzichte van de situatie in 1930 veel moderniseringsen aangebracht, maar de structuur van de gevels is grotendeels bewaard.



18. Ganzepoortstraat



Een stukje binnenstad dat wel heel veel veranderd is, De Klokstraat gezien vanuit de Ganzepoortstraat. Uit de twee beelden blijkt hoezeer de modernisering en schaalvergroting van de bebouwing het stedelijk beeld hebben gewijzigd. De oude foto is genomen omstreeks 1900.



Kaart wandelroute



