

# Ziekenvervoer

Hoe ging dat vroeger eigenlijk, toen er nog geen ambulances waren en een zieke of gewonde naar het ziekenhuis moest? Voor vervoer op korte afstand was er in Goes een speciale draagstoel. Maar vanaf het platteland moest de patiënt gewoon met een kar waarop anders fruit of vee werd vervoerd.

Begin twintigste eeuw kwamen er brancards op wielen. Eerst als duukkar, later als een soort bakfiets. De oudste foto laat een ziekenrijtuig zien dat begin 1910 in gebruik werd genomen door het Groene Kruis in Heinkenszand. In de Prins van Oranje in Goes werd de nieuwe brancard aan vele belangstellenden getoond, onder wie artsen. Ook de kranten besteedden er aandacht aan.



De auto's op de foto uit 1964 zien er al heel wat moderner uit. De drie ambulances staan op het parkeerterrein Koepoort in Goes. Ze zijn net geleverd door garagebedrijf Louisse uit Goes, een mooie aanleiding voor een foto.



Samenstelling: Yvonne van der Weele

Bronnen: *Het ziekenvervoer worstelde en kwam boven, Het wel en wee van de Ambulancedienst Bevelanden*, Hans Waldeck, 2016. Foto's: M.F. Boogert en collectie gemeentearchiefgoes.nl.