

Geschiedenis van de Goese Polder (13)

Een wijkje apart

Een apart wijkje – en wellicht de eerste stedelijke bebouwing in de Goese Polder – is de vroegere Pieter Jaspersestraat en het Pieter Jasperseplein. Een volksbuurtje dat bekend stond als de Jordaan, naar de gelijknamige buurt in Amsterdam. Het wijkje bestaande uit een klein straatje en een pleintje dat werd ontsloten via de Westhavendijk. Het lag een beetje ingeklemd tussen de begraafplaats, Westhavendijk Geldelozeopad. Naaste burens waren de gemeentelijke gasfabriek. Aan de zijde van de Westhavendijk had je nog een klein cafeetje met de naam “Havenzicht”.

Op 20 november 1884 besloot de gemeenteraad van Goes om de straat, die gelegen was tussen de Westhavendijk, het Geldelozeopad en de Algemene Begraafplaats de naam Pieter Jaspersestraat te geven. Vermoedelijk zal gelijktijdig ook dezelfde naam voor het pleintje vastgesteld zijn. Maar wie was die Pieter Jasperse? Hij was een vooraanstaand en vermogend persoon en een aantal jaren burgemeester van de stad Goes. Wanneer hij is geboren en in welke periode hij burgemeester was weet ik niet maar hij is in 1581 in Antwerpen overleden. In het gemeentearchief is zijn testament aanwezig. Zijn omvangrijke bezit schonk hij aan de armen van Goes. Zijn belangrijkste overweging daarbij was dat zijn familieleden toch al rijk genoeg waren. Het ambtbestuur kreeg het beheer over zijn vermogen. In het testament staat dit omschreven als: “Regeerders ende Meesters over de Armen der Stede Goes, then behoefte vanden zelven Armen”. Ruim driehonderd jaar later was het gemeentebestuur deze geste nog niet

vergeten en werden er een straat en een pleintje naar deze weldoener vernoemd.

Stoofweide

Voordat er gebouwd werd stond dit gebied bekend als de Stoofweide. Deze naam komt voor in het boek met straatnamen van de gemeente Goes. Hoe dit gebied aan deze naam kwam is niet bekend. Wel staat er vermeld dat het stadsbestuur van Goes in 1798 besloten had dit stukje grond ter beschikking te stellen van de burgerwacht om er exercities op te houden. Het was de tijd waarbij Europa de invloed voelde van de Franse revolutie. Vrijheid, Gelijkheid, Broederschap waren de leuzen waar men voor streed. Nederland heette de Bataafse Republiek, en de macht hoorde bij het volk. Een periode die ook wel aangeduid wordt als de patriotentijd. En om die gedachte te verdedigen had men in veel steden burgerwachten opgericht. Ook in Goes was een burgerwacht. Een mooie tekening uit die tijd is bewaard gebleven en we zien de burgerij marcherend



Pieter Jaspersestraat

en bewapend met landbouwgereedschap het vaderland verdedigen. Toen de revolutiestorm weer was overgewaaid werd de burgerwacht opgeheven. Later zullen we in vele plaatsen deze benaming bij verschillende maatschappelijke ontwikkelingen nog tegen komen.

Ziekenzaal

In 1871 komt de naam Stoofweide nog een keer in beeld. Het gemeentebestuur wilde toen op deze locatie een ziekenlokaal bouwen. Vermoedelijk was dit een ziekenbarak voor verpleging van mensen met besmettelijke ziekten. Elke gemeente had de plicht om zo'n voorziening te hebben maar in de praktijk kwam daar niet veel van terecht. In Goes had men – net als in veel andere plaatsen – een Gezondheidscommissie. Deze moest het gemeentebestuur adviseren over tal van gezondheidszaken. Ze waren ook belast met onderzoek naar de kwaliteit van verschillende producten zoals water, meel, melk, gort, brood, e.d. Eigenlijk dus de dagelijkse levensbenodigdheden met als doel ziekten te voorkomen. Blijkbaar vond het gemeentebestuur het ook wenselijk om deze commissie om advies te vragen over de bouw van een ziekenzaal. Het gemeentebestuur verontschuldigt zich uitgebreid dat ze niet tijdig aan de commissie advies hebben gevraagd. Blijkbaar was het een bestaand gebouw dat bij de commissieleden bekend was. De meeste leden van de commissie waren het echter niet eens met de inrichting, om welke reden men de stukken weer terugstuurt naar het gemeentebestuur. Vermoedelijk is ook in Goes deze ziekenzaal er niet gekomen.

De Jordaan

In 1884 werd de Stoofweide vernoemd tot Pieter Jaspersestraat. Vermoedelijk stonden toen de huisjes daar al. Het is altijd een volksbuurtje gebleven dat bij de Goesenaars bekend stond als De Jordaan. Op de Facebookpagina Rondje Goes hebben in 2012 en 2013 nog enkele foto's gestaan waarbij mensen herinneringen ophaalden. Het buurtje had geen al te beste naam al roemen veel mensen de saamhorigheid die er heerste. Bij de meer gegoede burgerij had de buurt weinig aanzien. Men liet dit ook openlijk blijken, zoals de burgemeester die eind 1928 in een raadsvergadering zijn ongenoegen uitte over een huurschuld van de bewoners van het Pieter Jasperseplein van meer dan vijfhonderd gulden. In de Goesche Courant van 17 december 1928 protesteerden de bewoners via een ingezonden brief. Men wees er op dat verschillende huurders een huurschuld hebben maar dat dit niet voor alle huurders geldt. De brief was ondertekend door de bewoners, met ook nu nog bekende namen zoals Verrijzer, Pauwe, De Rafelaar, De Pan, De Vos, Glerum, Brusket, Van der Plas, Liplijn en De Nooijer.

Bij raadsbesluit van 19 augustus 1976 werd besloten de naam Pieter Jaspersestraat en plein in te trekken op het moment dat de laatste woningen waren afgebroken.

FdK

Voor dit artikel is gebruik gemaakt van diverse bronnen van het Gemeentearchief Goes.



Café Havenzicht

Uw uitvaartwensen in vertrouwde handen

Roeland UitvaartZorg *Zorg Aandacht Respect*

De zekerheid voor een waardig en betaalbaar afscheid!

- ✓ Volledige verzorging van de uitvaart ongeacht uw verzekeringsmaatschappij
- ✓ Verzorging van de overledene door of in samenwerking met onze gekwalificeerde medewerkers
- ✓ Alle faciliteiten voor een stijlvolle thuisopbaring
- ✓ Rouwcentrum beschikbaar voor opbaring, afscheidsdienst of condoleance

Anthony Edenlaan 21
4463 JD Goes
T 0113 - 23 15 77
M 06 - 512 774 73
roeland-uitvaart.nl
info@roeland-uitvaart.nl

25 jaar uitvaartverzorging op Noord- en Zuid-Beveland

DAG EN NACHT BEREIKBAAR EN BESCHIKBAAR!

DIERENARTSENPRAKTIJK
Karelse Van Dijk Stokman Van Anrooij



Drs. M.C. van Anrooij
Van Hogendorplaan 6, Goes
Telefoon: 0113-223381

Open spreekuur op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 16.00 – 16.30 uur.

Tevens behandeling op afspraak.