

Geschiedenis van de Goese Polder (19)

De Goesche Polder een hoeve van formaat

Tot 1966 was in de Goese Polder een boerenhoeve gevestigd met dezelfde naam in oude spelling: *De Goesche Polder*. Wanneer deze boerderij is gebouwd weten we niet maar volgens de laatste pachter was er een hekwerk met het jaartal 1665 of 1685. In die tijd zou de boerderij ongeveer gebouwd moeten zijn. Andere bronnen noemen het jaartal 1775 als bouwjaar. Veel archiefmateriaal is er niet te vinden maar na wat zoekwerk en gesprekken krijgen we wel een beeld.

Volgens een overzicht van grondeigenaren uit 1832 was Boudewijn Allemekinders op dat moment eigenaar van het huis, schuur en erf. Als beroep staat boekweitmaaijer. Op een andere locatie in de Goese Polder was hij ook nog eigenaar van ruim een halve hectare weiland. Samen met de boerderij en het omliggende erf was zijn bezit ongeveer een hectare grond. Om de lengte van dit artikel niet te lang te maken is niet uitgezocht wie de daaropvolgende eigenaren waren. Wat we wel weten is dat de laatste pachter Jan Boogaard was. Als zoon van een akkerbouwer werd hij in 1929 geboren in Hoedekenskerke. We zoeken hem op in een seniorenappartement in Goes-zuid waar hij samen met zijn vrouw woont. In 1951 – hij was nog ongehuwd – ging hij inwonen bij Jan de Dreu, op dat moment de pachter van De Goesche Polder. De Dreu was gehuwd met een zus van de vader van Jan Boogaard. Deze oom en tante hadden geen kinderen en dus ook geen directe opvolgers voor de boerderij. De eerste jaren zijn ze ook met z'n drieën op de boerenhoeve blijven wonen. Boogaard: "Jan de Dreu was begin jaren twintig van de twintigste eeuw naar Amerika gegaan. Na enkele jaren kwam hij weer terug in Nederland. Omstreeks 1924-1925 heeft hij de boerderij gepacht en dat duurde tot 1951. Het was een geweldig grote en forse man. Ik denk dat hij wel 1.90 – 1.95 lang was en schoenmaat 56." In 1945 zijn op deze boerderij Engelse militairen ingekwartierd geweest. Men had een tentenkamp aan de 's Heer Hendrikskinderendijk. Ook tijdens de Tweede Wereldoorlog hebben in 1944 inwoners uit het onder water gezette Walcheren tijdelijk onderdak gevonden in deze boerderij. In 1956 werd het weiland beschikbaar gesteld voor de grote landbouwtenoonstelling van de ZLM.

Gemengd bedrijf

Het was een gemengd bedrijf van veeteelt en landbouw, maar de nadruk lag op het melkveebedrijf. De landbouwgewassen waren vooral bestemd voor veevoer voor de eigen veestapel. Het bedrijf had zo'n dertig stuks vee en daarnaast verbouwde men aardappelen en bieten. Een klein bedrijf waar toen nog goed de kost mee verdiend kon worden.

De boerderij stond aan de Westerstraat op de plaats waar nu de keertus in de Ringbaan-west ligt. Bij het fietstunneltje zijn nog enkele hoogstamfruitbomen geplant op het vroegere weiland van deze boerderij. Het grondgebied strekte zich uit vanaf de plaats waar nu het ZLM-kantoor staat tot ten noorden van het Geldeloze pad. Globaal kun je dus stellen dat de zuidgrens ongeveer de Ringbaan-west was en de noordgrens de Thorbeckelaan/Europalaan. Volgens Boogaard was de eigenaar van de hoeve en de grond ene mevrouw Dekker in Amsterdam, mogelijk familieled van een in Goes bekende familie. Haar kinderen hadden geen belangstelling voor de boerderij. Op grond van de Pachtwet had Boogaard de eerste keus om de boerderij te kopen. Omdat hem hiervoor de middelen ontbraken is toen de gemeente eigenaar geworden van de grond en de boerderij.

Het waren de wederopbouwjaren waarbij in vele plannen werd uitgegaan van een enorme bevolkingsexplosie waarvoor woningen gebouwd moesten worden. In de jaren zestig werden plannen ontwikkeld om de Goese Polder om te vormen tot woongebied. Als aanzet moest er een rondweg komen (de huidige Ringbaan-west). En er moest een spoorlijn komen naar de AKF (Apparaten- en Ketelfabriek) die was gevestigd langs het kanaal. Nu ligt op dat tracé het fietspad langs de ringbaan. Om die reden werd in maart 1966 de pachtovereenkomst ontbonden zodat de gemeente de weg vrij had om een begin te maken met de planuitvoering. Drie maanden later – de boerderij was niet meer bewoond – vernietigde een brand de boerderij. De oorzaak is nooit duidelijk geworden. Terugkijkend op deze situatie zegt Boogaard: "De ontbinding van deze pachtovereenkomst heeft wel een enorme impact op mij gehad, ook in mentaal opzicht. Je moet toch verder en gelukkig vond ik een nieuwe baan. Ik werd bedrijfsleider op een boerderij in Baarland van Zaadverdelingsbedrijf Van der Have in Kapelle. Zo kwam ik als zelfstandig pachter in loondienst. Dat was wel een hele omschakeling, maar ik was nu akkerbouwer, en daar lag mijn hart. Na zes jaar werd ik bedrijfsleider op een grotere



De voormalige boerderij De Goesche Polder (foto gemeentearchief Goes)

boerderij in Rilland." Wijzend op zijn appartement besluit hij: "Het is toch nog allemaal goed gekomen."

De boerderij *De Goesche Polder* was een grote boerderij. Het woonhuis was bijna vierkant, ongeveer tien meter diep en ook diezelfde afmeting in de breedte. Aan de voorzijde waren vier ramen met in het midden de deur. Het huis was opgebouwd uit IJsselsteentjes, gebakken steentjes die vanaf de vijftiende eeuw gemaakt werden van klei van de Hollandse IJssel. Geleefd werd er in de keuken. Er was een woonkamer die alleen bij bijzondere gele-

genheden werd gebruikt, de pronkkamer. Die woonkamer was zeer vochtig, als die gebruikt werd moest er wel eerst een paar dagen vooraf gestookt worden. Er was een opkamer, een kamer die iets hoger ligt met daaronder een grote kelder met pluivizen vloer en een randje blauwe tegels. Er was een bakkeet, een klein bakhuisje dat voor de veiligheid apart stond van het woonhuis. En er waren varkenshokken waar ook de buiten-wc was gevestigd, later is dat binnen gevestigd.

FdK

Lintjesregen

Traditiegetrouw werden op de dag voor Koningsdag weer de koninklijke onderscheidingen door de burgemeester uitgereikt. Deze keer maar liefst drie bewoners uit de Goese Polder onder de gedecoreerden, waaronder twee bestuursleden van de Stichting Buurtwerk Goese Polder. Wijkbewoner Hans Markusse werd benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Voorzitter Jan Roeland en bestuurslid Marian van Heugten werden beiden tot lid in de Orde van Oranje-Nassau benoemd.



Burgemeester René Verhulst met de Goese gedecoreerden. Staand, eerste van rechts Jan Roeland en derde van links Hans Markusse. Zittend eerste van links Marian van Heugten (foto: Charles Linssen)

DIERENARTSENPRAKTIJK 
Karelse Van Dijk Stokman Van Anrooij

Drs. M.C. van Anrooij
Van Hogendorplan 6, Goes
Telefoon: 0113-223381

Open spreekuur op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag
van 16.00 – 16.30 uur.

Tevens behandeling op afspraak.

Uw uitvaartwensen in vertrouwde handen

Roeland UitvaartZorg *Zorg Aandacht Respect*

De zekerheid voor een waardig en betaalbaar afscheid!

- ✓ Volledige verzorging van de uitvaart ongeacht uw verzekeringsmaatschappij
- ✓ Verzorging van de overledene door of in samenwerking met onze gekwalificeerde medewerkers
- ✓ Alle faciliteiten voor een stijlvolle thuisopbaring
- ✓ Rouwcentrum beschikbaar voor opbaring, afscheidsdienst of condoleance

Anthony Edenlaan 21
4463 JD Goes
T 0113 - 23 15 77
M 06 - 512 774 73
roeland-uitvaart.nl
info@roeland-uitvaart.nl

25 jaar uitvaartverzorging op Noord- en Zuid-Beveland

DAG EN NACHT BEREIKBAAR EN BESCHIKBAAR!