

De Afdeling Zeeland van de NGV is 50 jaar oud.

Dit jaar is het 50 jaar geleden dat onze afdeling werd opgericht. Het bestuur wil dat viereen door een speciale jubileumeditie van Wij van Zeeland uit te geven. Hiervoor is wel uw medewerking nodig. In deze uitgave willen we namelijk genealogieën, stamreeksen en parentelen publiceren die gemaakt zijn door onze leden. Ook bijzondere voorvallen die u heeft meegemaakt bij uw onderzoek zijn welkom. U wordt verzocht uw bijdrage aan te leveren bij de redactie van de Wij van Zeeland. (redactiewvz@zeeland.ngv.nl) Afhankelijk van het aantal en de omvang zullen de bijdragen in de jubileumuitgave geheel of gedeeltelijk worden opgenomen. Indien de omvang te groot is zullen ze verder worden gepubliceerd in de volgende uitgaven van de Wij van Zeeland.

De redactie vraag u om uw bijdrage in te sturen **vóór 15 november 2017**.

Kopij voor het volgende nummer uiterlijk aanleveren voor 10 september 2017.

Voor het aanleveren van kopij gelden de volgende regels:

- Voetnoten per pagina in plaats van eindnoten
- Lettertype: Arial Narrow
- Lettergrootte: 14p
- Illustraties graag afzonderlijk aanleveren

Het bestuur is op zoek naar een lid dat bereid is om per 1 januari 2018

redacteur

te worden van het blad Wij van Zeeland.

NIEUWS UIT DE REGIO'S VAN DE AFDELING ZEELAND

REGIO NOORD- EN ZUID-BEVELAND

Van het Gemeentearchief Goes

Waar woonden uw Goese voorouders?

Op de website van het Gemeentearchief Goes is de kadasterkaart van 1832 te vinden. Daarin zijn opgenomen de eigenaren van de percelen. Wie weet komt u er uw voorouders tegen.

Sinds 1832 heeft ons land een landelijk kadaster. De voorbereidingen daarvoor waren al in de Franse tijd gestart: om een nauwkeurige heffing van de grondbelasting mogelijk te maken, was een systematische beschrijving nodig van alle grondeigendom. De Zeeuwse perceelkaarten (minuutplans genoemd) zijn grotendeels bewaard gebleven en bevinden zich deels in het Zeeuws Archief in Middelburg. Bij het Kadaster zijn ze vandaag de dag nog steeds in gebruik.

De kadastrale kaarten van de kernen die tegenwoordig onder de gemeente Goes vallen, zijn op de website van het Gemeentearchief samengebracht, plús aanvullende informatie.



Goes en de dorpen die bij de gemeente horen

Hoe werkt het?

De kadasterkaart is te vinden onder 'Digitale cartografie' op www.gemeentearchiefgoes.nl. Op de kaart zijn percelen aangegeven. Als u op een bepaald perceel klikt, komt aanvullende informatie tevoorschijn, zoals het adres, de eigenaar met naam een voornaam en zijn of haar beroep.

Een voorbeeld.



We hebben ingezoomd. Op de kaart is een gedeelte van de stad te zien, Ravelijn de Grenadier. Klikte u bijvoorbeeld op het cirkelvormige perceel linksonder op het Ravelijn, dan verschijnt een venstertje met informatie. De eigenaar was Willem Frederik van den Burgt van Lichtenbergh. Zijn beroep was fabrikant. De bebouwing wordt omschreven als molen, erf en pakhuis. Nog wat meer aanklikken rondom leert dat deze Willem Frederik hier ook een lustplaats en tuin had en nog een bijgebouw. Adres is D 841 en D 842.

Nog een voorbeeld. We zoomen in op Kloetinge. Op het perceel van de Geerteskerk zijn twee kleine bebouwingen te zien. Aanklikken laat zien dat het noordelijke gebouwtje een wachthuis was en het zuidelijke een bijgebouw van de kerk.



De digitale kadastrakaart met de aanvullende gegevens is het werk van Lo Jansen, vrijwilliger bij het Gemeentearchief Goes.

Eveneens onder het kopje Digitale cartografie zijn nog meer programma's te vinden waarmee u digitaal door de tijd kunt reizen.

Gemeentearchief Goes

Willy van Meegen

REGIO WALCHEREN

Zeeuwen verdwaald in Drenthe

Eeuwenlang hebben Zeeuwen over alle wereldzeeën gezworven, handelsposten en plantages gesticht, hun gewoonten en taal achtergelaten in gebieden waar dat nu nog is terug te vinden, zelden in gesproken taal, wel in opschriften, straatnamen of als leenwoord. Van New Jersey tot in gebieden van Brazilië zijn overblijfselen van de oud-Zeeuwse taal terug te vinden. Vaak gesproken en geschreven door voormalige slaven, zoals in de Zeeuwse kolonie Essequibo.

Met de val van Het IJzeren Gordijn in 1989 is het archief van de Evangelische Broederschap (De Hernhutters) in Hernhut toegankelijk geworden. Dit archief bezit een enorme collectie geschriften in Neger-Hollands, geschreven door 150 voormalige slaven uit Guyana en Suriname. Dat het Zeeuws zo'n invloed heeft gehad in de Caraïbische gebieden is heel bijzonder, zover is het in Drenthe nooit gekomen.

Maar wat zoekt een Zeeuw, die een wijds uitzicht over land en zee gewend is in Drenthe? Eigenlijk toch helemaal niets! Maar door de diepe economische ellende rond 1850 en ook grote werkeloosheid op Walcheren, zijn een aantal Westkapelse gezinnen "overgeplant" naar de vee koloniën op de grens van Drenthe en Groningen. Hoe is dat zo gekomen?