

## Twee Amerikaanse families

In de afgelopen periode waren er, kort na elkaar, bij het Gemeentearchief van Goes twee Amerikaanse families op bezoek, op zoek naar voorouders.

### Oranje

Charles en Joan Canaan uit South-Dakota kwamen zoeken naar de achternaam Oranje. Joans overgrootouders waren Pieterella Oranje en Samuel Hartog, haar grootmoeder was Neeltje Hartog, alle drie geboren in Goes. Via diverse genealogische sites hadden ze al het nodige uitgezocht, nu wilden ze er dieper op ingaan en tevens de op internet gevonden data controleren. De Canaans zochten bij het Gemeentearchief in diverse bronnen uit de periode 1850 tot 1930 en kwamen zo van alles te weten over Pieterella en Samuel en hun dochter Neeltje. In de bevolkingsregisters vonden ze de adressen waar Pieterella opgegroeid was. De familie Oranje woonde in Lange Kerkstraat 13, Klokstraat 15 en Wijngaardstraat 2. Ze bekeken de huwelijksakte, met hun beider handtekeningen en de namen van de getuigen. Hij was klerk, zij de dochter van een kleermaker. In het doopboek van de gereformeerde kerk vonden ze de vermelding van de 'doopsbediening' van Neeltje.



*Fragment uit het doopboek. Bovenaan staat Neeltje Hartog, geboren 21 februari 1883 en gedoopt op 15 april 1883.*

Ook ontdekten ze dat op internet een foutje staat. De vader van Pieterella Oranje, Jacobus, bleek niet in 1819 maar in 1820 geboren te zijn.

### Reijerse en Paassen

De familie Anderson uit Michigan kwam, samen met de familie Nuijten uit Goes, op zoek naar Cornelis Reijerse en Sara Paassen, die in 1905 trouwden en in 1906 met een baby van een maand oud naar Grand Rapids in Noord-Amerika vertrokken. Dat de families Nuijten en Anderson met elkaar in contact raakten, kwam door hun beider dochters. Die waren allebei met genealogie bezig en vonden elkaar op internet.

Voor Merijn Nuijten begon het met brieven die ze in handen kreeg nadat haar grootvader was overleden. Brieven van Hendrik en Leendert Reijerse uit Amerika aan hun vroegere burens in 's-Heer Arendskerke.

Ze was benieuwd of aan de Amerikaanse kant de brieven van haar overgrootvader ook bewaard waren gebleven en ging op zoek naar levende nazaten. Haar onderzoek had haar langs allerlei genealogische sites geleid en zo kwam ze het een en ander te weten over de Amerikaanse familie Reijerse. Dat Hendrik en Leendert neven waren. Dat Hendriks broer Cornelis getrouwd was met Sara Paassen. Op een van die sites kwam ze een afstammeling van Cornelis en Sara tegen, Amy Anderson. Merijn nam contact met haar op, en zij bleek het plan te hebben naar Nederland te reizen.

De zoektocht van Amy Anderson was begonnen toen ze twintig jaar geleden in Almelo op bezoek was en een foto van een meisje in een weeshuis tegenkwam, die haar overgrootmoeder zou zijn. Haar belangstelling was gewekt en ze ging op zoek naar haar overgrootmoeder, Sara Paassen. Het verhaal bleek niet te kloppen, het weesmeisje op de foto was niet haar overgrootmoeder. Sara woonde in Goes en zat niet in een weeshuis. Haar ouders leefden nog, maar toch woonde ze, net als haar broers en zussen, niet thuis. Zo was het verhaal over het weesmeisje misschien de wereld in gekomen. De reden is waarschijnlijk dat de kinderen uitbesteed waren omdat het een arm gezin was. Sara was dienstbode, zo blijkt uit het bevolkingsregister. Als jong meisje had ze kennelijk al dienstjes waar ze intern was.



Pagina uit het bevolkingsregister. Vermeld staat dat Sara Paassen, geboren 6 juni 1879 te Goes, op 7 juli 1905 trouwde, Nederlands hervormd was en van beroep dienstbode.

In 1894, Sara was een jaar of vijftien, vertrok ze naar Rotterdam, waar haar zus Pieterella woonde. Mogelijk heeft ze daar ingewoond en een betrekking kunnen krijgen. Tien jaar later, in 1904, verhuisde ze naar 's-Heer Arendskerke, en dat was waar ze Cornelis Reijerse ontmoette. Vanuit het adres Westhavendijk 31 vertrokken ze met de baby naar Amerika, zo blijkt uit het bevolkingsregister.



In Amerika zou het stel nog twee dochters krijgen. De derde dochter, Frances, is de moeder van Jean. Merijn en Amy ontdekten op hun genealogische zoektocht dat ze niet alleen door de briefwisseling van hun voorouders met elkaar verbonden zijn, maar ook door een huwelijk. De nicht van Merijns overgrootvader is getrouwd met Leendert Reijerse, de neef van de opa van Jean Anderson.

### Archieftoerisme

Voor beide families was de stamboom de aanleiding voor hun reis naar Europa en natuurlijk inspireerde het gevondene in de archieven tot allerlei uitjes. Hoe mooi is het niet om te wandelen in de straten waar voorouders gewoond hebben, de kerken te bezoeken waar ze gedoopt en getrouwd zijn en stil te staan bij de plaatsen waar ze begraven liggen?

Wilt u meer over deze familiegeschiedenissen lezen? Kijk op [www.gemeentearchiefgoes.nl](http://www.gemeentearchiefgoes.nl)

Willy van Meegen